

't Boekske

Raak

Samen beleef je meer



PHISHING

PIETENSCHOOL

BRIDGE

November 2024 - Nummer 228



Wat doet RaaK?

RaaK Keerbergen is een echte gezinsbeweging. Ons jaarprogramma bevat allerlei activiteiten voor jong en oud. We willen iedereen een leuk, interessant en boeiend aanbod voorschotelen. Als sociale beweging willen we leden, maar ook niet-leden ondersteunen door het opzetten van kostenbesparende activiteiten.

Via 't boekske kan je al onze activiteiten ontdekken. Wil jij of iemand uit je familie of vriendenkring lid worden of deelnemen aan de talloze activiteiten? Laat het ons weten via onze website of spreek een van onze bestuursleden aan.

Maandelijkse of wekelijkse activiteiten

Kaarten: elke donderdag van 13u30 tot 17u00 kan je komen kaarten in de kerklokalen te Keerbergen. Voor meer info: Marieke De Paepe 015 73 03 34

Bridge: elke woensdag om 19u30 in kerklokaal 4 te Keerbergen. Voor meer info: Paul Gysemans 015 51 83 06

Voorinschrijvingen

Om organisatorische redenen vragen we jullie om voor sommige activiteiten vooraf in te schrijven en te betalen. Dit is altijd duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de activiteiten. Indien je uiteindelijk toch niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor je hebt betaald, zal voortaan enkel het inschrijvingsbedrag teruggestort worden tot maximaal het bedrag dat RaaK Keerbergen zelf kan recupereren.

Inhoud

Geplande activiteiten

Mountainbike	4
Pietenschool	5
Bridge	6
Phishing	8
Hernieuwing lidgeld	9
Koffiebranderij en Solden shopping	10
Keerbergen schaatst	11
Burney's	12

Verslagen en varia

Cinematickets	13
Dendermonde	14
Ledenfeest	19
Gluren bij de buren	22

Mountainbike



Traditioneel gaan we verschillende keren mountainbiken dit najaar. Breng gerust je collega, buur, vriend of familie mee. Ook niet-leden zijn van harte welkom.



De volgende mountainbike tour zal doorgaan op **zondag 17 november 2024**. Het parcours wordt bepaald door het weer. Samenkomst aan de sporthal om 8u30.



De deelname is gratis! Ook voor niet-leden.



Voor de inschrijvingen moet u zich aanmelden bij Patrick Goossens op het nummer 0474 31 28 46 of via mail patrick.goossens6@telenet.be



Ga je voor de eerste keer mee mountainbiken, schrijf je dan **ten laatste 5 dagen op voorhand** in zodat administratief alles in orde is. Alle deelnemers zijn dan immers individueel voor 1 jaar verzekerd.

Pietenschool



23 november 2024 13.00 – 16.00 Kerklokalen, Oudstrijderslaan te Keerbergen.



Iedereen is welkom om zijn pietendiploma te halen. Hiervoor worden verschillende behendigheidsspelletjes gedaan en kan je bewijzen dat je een echte piet bent.



Zin in een leuk gesprek of even uitrusten na de inspanning: kom dan ook zeker langs in ons babbelfcafé waar je kan genieten van een hapje en drankje.



Eveneens maken we van de gelegenheid gebruik om tweedehands speelgoed in te zamelen, zodat we er mee kunnen voor zorgen dat elk kind een leuk sinterklaasfeest heeft. Dus heb je speelgoed dat ligt te bestoffen en waar je kinderen niet meer mee spelen, maar dat nog mooi en in orde is. Breng het dan zeker langs. Samen met Komaraf Keerbergen zorgen wij er dan voor dat de Sint de cadeautjes bij de juiste kinderen brengt. Speelgoed dat te hard beschadigd is of niet volledig, kunnen we niet aannemen. Elk kind verdient immers leuke en bruikbare cadeaus. Knuffels kunnen, maar zorg er dan voor dat ze zijn gewassen.

Bridge

Cursus Bridge voor beginners

RaaK Keerbergen organiseert een beginnerscursus Bridge. Deze cursus is open voor iedereen en vereist geen voorkennis.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur, 1 uur theorie en 1 uur oefenen.

Er wordt gespeeld op dinsdagavond gedurende de maanden november en december 2024 en januari en februari 2025. De juiste datums worden de eerste dag meegedeeld.

Kerklokaal 4, oudstrijderslaan te 3140 Keerbergen
(de kerklokalen maken deel uit van de kerk.)

 Start is op dinsdag 12 november 2024 om 19u30

 De cursus kost 25 euro

Inlichtingen en inschrijvingen

Paul Gysemans tel 015 51 83 06

kwkkeerbergen@gmail.com

Bridge

Instapcursus Bridge

Bridge is een zeer boeiend kaartspel, volgens sommige zelfs het ultieme kaartspel. Eénmaal je het kunt, kan je overal gaan spelen want de regels zijn overal hetzelfde. Je kan het levenslang spelen en steeds blijven bijleren. Elke bridge avond is een intellectuele uitdaging. Tijdens zo'n avond speel je samen met je partner 24 tot 28 spellen en dit tegen verschillende tegenstanders. Hetzelfde



spel wordt op een avond meerdere keren gespeeld door meerdere mensen. Daarbij zijn het geboden contract samen met het aantal behaalde slagen zeer belangrijk want deze geven de doorslag in het behaalde resultaat. Tijdens een bridgeavond

kom je terecht in een fijne omgeving met een goed sociaal klimaat, een ideale kans om nieuwe mensen te ontmoeten en je sociaal netwerk uit te bouwen. Bij bridge heb je inzicht, oplettendheid, berekening en een goed geheugen nodig. Men zegt wel eens dat bridge je geest jong houdt.

Phishing

Raak
Beleef meer in Keerbergen

nodigt iedereen uit op:

LAAT JE NIET VANGEN

Een interactieve vorming die je helpt niet in de val te trappen van online oplichters

- Ken jij Safeonweb?
- Weet jij hoe je veilig surft?
- Hoe betaal je veilig online?
- Hoe beveilig je je smartphone?
- Bescherm jij je gegevens genoeg?
- Gebruik jij sterke wachtwoorden?
- Wat als je een phishingbericht ontvangt?

spreker: Wouter Van Dyck



Donderdag 5 december 2024

19u30 uur

kerklokaal 4 te Keerbergen

deelname gratis - inschrijven hoeft niet, kom gewoon af!



VU: Lies De Winter, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

Hernieuwing lidgeld



Zoals elk jaar doen we bij deze een oproep om je lidmaatschap te verlengen voor het komend jaar. Tijdens de maand juni heeft jullie **RaaK**-bestuur samengezeten om een nieuw programma samen te stellen met voor elk wat wils. We voorzien vele leuke activiteiten en de gezellige sfeer krijgen jullie er bovenop!

Wat krijg je in ruil voor het lidgeld?



Voor slechts 35 Euro ben je als **gezin** lid (= alle inwonenden onder hetzelfde dak)



Als RaaK-lid ben je automatisch **goed verzekerd**, net als inwonende gezinsleden, bij deelname aan al onze activiteiten.



Maandelijks ontvang je **'t Boekske** (van RaaK Keerbergen) en tweemaandelijks krijg je ook het RaaK Magazine (van RaaK Nationaal) in je bus.



Elke maand een hele reeks niet-te-missen activiteiten, met dikwijls **korting** op deelnamegelden voor **alle** leden van het gezin. Op deze wijze wordt je lidgeld snel terug verdiend.



Daarnaast biedt onze nationale koepel diverse **kortingen**:

korting bij enkele hotels en vakantieparken

voordelen bij RaaK reis (Govaka)

regelmatig speciale kortingen in het RaaK Magazine

en nog zoveel meer

Je kan het lidgeld betalen door het storten van 35 Euro op ons rekeningnummer BE89 7855 5340 2785 met mededeling "Lidgeld 2025 + je naam "of betalen aan je bestuurslid **voor 13 december 2024**

Koffiebranderij

Zaterdag 18 januari 2025

In 2025 zet RaaK de koffiebranderijen in de kijker.

Daarom gaan wij de 'Caffénation' in Antwerpen bezoeken.

Dagindeling:

We gaan met de trein vanuit Heist-op-den-Berg.

Begin bezoek: 10 uur. Namiddag vrij.

En dan is het tijd voor Solden Shopping!!

Of eventueel een cultureel bezoek op eigen houtje.

Verdere details en prijzen over onze uitstap in het volgende boekje.

Tot dan.... Patrick Goossens



Keerbergen schaatst



RaaK (KWB)
staat paraat op
28 december
van 10u00 tot 23u00

schaatsbaan
winterbar
food & drinks

 keerbergenschaatst.be
 #keerbergenschaatst

07 DEC 24 - 05 JAN 25
Keerbergen
Schaatst
GEMEENTEPLEIN



Vanaf zaterdag 07.12.2024 tem zondag 05.01.2025 zal er opnieuw een schaatsbaan met winterbar en eetchalets geïnstalleerd worden, dit jaar terug op het gemeenteplein.



RaaK Keerbergen zal de winterbar & schaatsbaan uitbaten op **zaterdag 28 december 2024 van 10u00 tot 23u00.**

Meer details ivm activiteiten op deze dag volgen in 't Boekske van december 2024

Om deze dag vlot te laten verlopen zijn wij zeker nog op zoek naar gemotiveerde helpers, gelieve hiervoor contact op te nemen met :

Paul Gysemans – GSM: 0475/93.96.82

De afwezigen zullen ongelijk hebben, dus tot dan!

RaaK-bestuur Keerbergen

Burney's



Zaterdag 1 februari 2025

Deze dag wordt fun fun fun!

Onder één dak bij Burney's wacht je zorgeloos vertier.

Karting, Bowling, Darts of Pool

bij Burney's kom je van je stoel!

Kom jij mee tafel voetbal spelen ?

Je zal je niet vervelen.

Is ontsnappen meer je ding ?

Of hoor je liever hoe ik Karaoke zing ?

Burney's staat garant voor fun fun fun

En bij Raak Keerbergen maken we graag plezier!



Hou deze datum vrij

Hou deze datum vrij

Hou deze datum vrij

Hou deze datum vrij

Hou deze datum vrij

Hou deze datum vrij

Cinematickets

Wil je graag eens naar de cinema? Bestel dan je ticket bij RaaK en geniet van een exclusief ledenvoordeel van **3.70 euro** korting per ticket!



Te verkrijgen bij Patrick Goossens op het nummer 0474 31 28 46 of via mail:

patrick.goossens6@telenet.be



1 ticket kost 8.50 euro en is dus 3.70 euro goedkoper dan een standaardticket



Geldig binnen de ganse UGC groep (Mechelen, Aarschot, Antwerpen,....)

Meerdere maanden geldig



Ook geldig op 3D films of extra lange films



Ook te gebruiken via de ticket-automaten aan de ingang

Dendermonde

Zaterdag morgen 8u45 parking sporthal Keerbergen, het weer was ok. Er was gevraagd om wat vroeger te komen, dus als tweede goed op tijd op de plaats van vertrek. Nu was het wachten op ... o.a. onze reisleader en de rest van de 24 deelnemers aan deze uitstap.

Stelselmatig kwam iedereen toe, hier en daar werden al brochures en plannetjes met de ligging van de parking uitgedeeld. Na de indeling van de auto's (wie rijdt met wie / wie vertrekt na het middagmaal / wie blijft in Dendermonde / iets met wisselen van auto en nog iets in Mechelen) mochten de diverse chauffeurs naar eigen goeddunken naar parking Kazerne in Dendermonde rijden waar verzamelen werd geblazen.

De heenrit verliep voor ons meer dan vlot zodat wij al voor 10u00 op de parking toe kwamen. Binnen de 10 minuten kwamen ook de andere auto's toe en na een beetje babbel trokken we naar de grote markt.

Daar zocht Patrick onze gids op en werden we verwelkomd door Tiny. Zij deelde ons het programma van de dag mee, waarna we op wandel vertrokken met hier en daar al een woordje uitleg.

Met een lege maag kan je geen stadswandeling aanvangen dus hielden we halt in Bar Bol, waar we verwacht werden voor koffie (of iets anders warm) en een hapje. Hier en daar moest er tamelijk lang op de drank gewacht worden maar uiteindelijk kreeg iedereen het gevraagde.

Nadat de rekening betaald was, trokken we terug richting grote markt voor de echte stadswandeling. Deze bracht ons eerst naar het Vleeshuis. Hier kregen we o.a. uitleg over het ontstaan van Dendermonde, een deel geschiedenis





en maakten we kennis met een best wel indrukwekkende ... MAMMOET (of waren het er 3 of 4) of wat er nog van overbleef. Ook meer dan boeiend was de uiteenzetting van Tiny over de verschillende wapens die er te bezichtigen waren, waaronder de goede dag. Natuurlijk mocht een woord uitleg over het bekende Ros Beiaard, de reuzen van Dendermonde en de ommeegang niet ontbreken. Deze ommeegang vindt om de 10 jaar plaats en de volgende editie gaat – normaal – door in 2030.

Terug buiten hielden we halt voor het stadhuis, waarover we, voor we naar binnen gingen, bij enkele regendruppels uitleg kregen over de verschillende bouwstijlen en de kleurrijke vlaggen aan de gevel van het stadhuis en hun betekenis of afkomst.

Wij dan naar binnen waar we overvallen werden door enkele kolossale schilderijen van o.a. een Dendermondenaar die ooit "Lord Mayor" oftewel burgemeester van Londen geweest is.

Na wat historische uitleg van Tiny gingen we verder naar binnen en mochten we plaats nemen in de vergaderzaal van het stadsbestuur. Dit was een historisch moment want vermits we de volgende dag naar de stembus mochten, ging de indeling er meer dan waarschijnlijk anders uit zien en zullen een aantal naamplaatjes verdwijnen.



Ondertussen was het al ruim 13u00: tijd voor het middagmaal. Hiervoor trokken we naar Den Abazjoer waar onze tafels al gedekt waren. Hier kregen we een heerlijke soep en volgens mij iets met visrolletjes voorgeschoteld. Beiden waren OVERHEERLIJK.

Tijdens het gesprek met Tiny onze gids die bij ons aan tafel zat, vernamen we dat zij archeologe is, van Dendermonde afkomstig en al het derde jaar gids is in Dendermonde. Maar dat zij vooral gids is in een aantal musea in Brussel waar zij lang gewoond heeft.

Nadat Tiny met een welgemeend woord van dank vertrokken was, bleef de rest van de groep nog wat zitten en babbelen. En na ook hier de rekening betaald te hebben, deelde Patrick mee dat het officieel gedeelte van de dag achter de rug was en dat iedereen nu vrij van doen en laten was.

Wij dan terug naar buiten, enkelen keerden al terug naar Keerbergen wegens nog andere verplichtingen, de rest zwierf uit over Dendermonde.

Zelf trok ik met Jan, Carla, Paul, Jeanine, Ronny en Anne op wandeling door Dendermonde en hielden we hier en daar aan een bezienswaardigheid halt waar Anne ons van de nodige uitleg voorzag.

In het Begijnhof brachten we een bezoek aan het museum (wij waren daar trouwens niet de eersten, een ander deel van de groep was ons voor en raadde ons dit sterk aan). Hier stapten we precies in een tele tijdmachine die ons terug bracht naar de tijd toen er van gsm's en computers en al dat soort toestanden nog lang geen sprake was, echt wel boeiend.



Nadat we klaar waren met het bezoek zetten we onze weg verder om in een lokaal café of pub te belanden waar we nog iets gingen drinken.

Stipt om half zes verlieten we deze zaak om onze wandeling verder te zetten langs nog een aantal bezienswaardigheden met deskundige uitleg van onze gids Anne.

Een uurtje later waren we terug op onze plaats van vertrek, de parking achter de kazerne en konden we terug naar Keerbergen rijden waar we om 19u30 aankwamen.

Langs deze weg dank aan Patrick voor de organisatie van deze meer dan geslaagde uitstap.

En het Ros Beiaard ???

Daarvoor maken we bij deze een afspraak in het jaar 2030

Een enthousiaste deelnemer aan deze fantastische dag



Voor foto's raadpleeg onze website

HET ROS BEIAERD LIED

t Ros Beyaert doet zyn ronde In de Stadt van Dendermonde;
Die van Aalst die syn zoo quaet, Omdat hier 't Ros Beyaert gaet.

De Vier Aymonskinderen jent, Met blancken sweirde in d'handt;
Ziet ze rijden, 't Zijn de schoonste van ons landt!
't Ros Beyaert hoog verheven Heeft hem in vuer begeben;
En 't Ros Beyaert is een peirt Met een strick op synen steirt.

't Ros Beyaerts oogen vonckelen Syne breede maenen kronckelen,
En het wendt hem fraey en vlug met vier broers op synen rug.

Siet hun harnas, schilt en lansen Blinken bij de sonneglansen;
En den beyaert 't voyske geeft, Daer het Ros synen eer in heeft.

't Ros Beyaert is ons glorie, En benyt ge ons die victorie
Gy hebt nog veel min verstant Als ons ridderros vaillant.

't Ros Beyaert is verheven, Men heeft hem in het vuer begeben,
En het week op 't oorlogsvelt, Alles voor syn groot gewelt.

O Dendermondenaren, Blyft altyt den roem bewaeren
Van het peirt soo wyt vermaert, Als den grootsten man op aerd.

Ledenfeest

Geboortefeest Raak Keerbergen

Op zaterdag 22 juni 2024 om 15u24 werd in Zoo Planckendael via een event, georganiseerd door KWB Nationaal, onze nieuwe naam voorgesteld. Na 78 jaar werd KWB omgedoopt naar Raak en sindsdien noemen wij dus Raak Keerbergen met als leuze 'Samen beleef je meer'. Dit konden we tijdens ons jaarlijks ledenfeest op



zaterdag 28 september niet zomaar laten passeren en dus besloot de werkgroep hierrond een 'doopfeest' te organiseren. Gedurende de maanden juli & augustus deden zich hierover in Keerbergen de allerzotste verhalen: Doopfeest ? Van wie dan wel ? En wie zijn de gelukkige ouders ? Wat heeft dat met KWB te maken ?

Die zaterdag, rond 18u00, daagden er 56 nieuwsgierigen op in de foyer van Den Bussel. Hier werd hen een drankje en aperitiefhapje aangeboden zoals dat hoort op een deftig doopfeest. Daarna volgde er een diner met soep, hoofdgerecht en dessertbuffet in de polyvalente zaal. Ook de drank hierbij was uiteraard a volonté aanwezig.

Tussen hoofdgerecht en dessert werd het mysterie van het doopfeest opgelost, de nieuwe naam “RaaK” werd toegelicht en ook de doelstellingen voor de komende jaren werden uit de doeken gedaan.



Daarna was het tijd voor ontspanning. Er werd een ‘Knappe-Koppen-Quiz’ georganiseerd, gebaseerd op de formule van de bekende quiz ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, waarbij Erik Van Looy vervangen werd door onze regionale ondersteuner vanuit RaaK nationaal, Kurt Borremans en zijn opvolger en dus onze nieuwe ondersteuner sinds augustus van dit jaar, Tim Dewinter.

De leden van RaaK Keerbergen behoren zeker tot de slimste van België want we eindigden met deze quiz nationaal op de 5^{de} plaats.

Zoals jullie aan de foto's kunnen zien hadden ook dit jaar de afwezigen ongelijk en willen we bij deze alle aanwezigen bedanken om samen onze nieuwe naam te vieren.

Tot volgend jaar, laatste zaterdag van de maand september, dus 27.09.2025

Samen beleef je meer met Raak Keerbergen.



Gluren bij de buren



In deze rubriek zetten we activiteiten van de ons omringende RaaK-verenigingen in de kijker. Wie weet, zit er voor jullie ook iets leuks tussen.



RaaK Sint Adriaan: organiseert enkele **Kaartavonden** telkens om 20 u telkens op een zaterdag

- 2 nov. / 16 nov. / 30 nov. 2024
- 14 dec. / 28 dec. 2024
- 25 jan. 2025
- 8 feb. / 22 feb. 2025



RaaK Rijmenam-Bonheiden staat op de **jaarmarkt van Rijmenam** op **maandag 18 november**. Kom langs voor een drankje, een goeie babbel of om een tongstrelende bakharing te proeven

Gluren bij de buren



RaaK Tildonk organiseert op **zaterdag 23 november** haar **'Familia Quiz 2024'**. Een ploeg van RaaK Keerbergen doet mee!

Falos Wandelingen



RaaK Kessel-Station organiseert de wandeling **'tussen kleine en grote Nete'** op **maandag 11 november**.

Start: Parochiezaal, Torennenstraat 5, te 2560 Kessel



RaaK Onze-Lieve-Vrouw –Olen organiseert de **'Achter-Oewele 2.0'**-wandeling op **zondag 24 november**.

Start: Boekelheem, Stationsstraat 3; te 2050 Olen.



RaaK Heist-Zonderschot organiseert een **'Winterwandeling'** op **zondag 1 december**;

Start: Parochiezaal Withof, Withofstraat 4, te 2220 Heist-op-den-berg.



Contactgegevens



Facebook/Raakkeerbergen



www.raakkeerbergen.be



Kwbkeerbergen@gmail.com



BE89 7855 5340 2785